



Feast of the Assumption



Tôi Tá Chúa

Eduardo Bonnín Aguiló

Sáng Lập Viên

Phong trào Cursillo

1917 – 2008

Tháng 8, 2024

Trang Nhà

Cursillo Là Gì?

Trung Tâm Học Liệu

Tài Liệu Cursillo

Bản Tin Trung Ương

Xin & Gửi Palancas

Ủng Hộ PT Cursillo

Mẫu Đơn & Thông Báo

Nối Kết & Liên Lạc

Hiệp Hành Trong Phong Trào Cursillo

“Hiệp hành” thực sự là một trong những “từ ngữ mang tính thời điểm” trong Giáo hội chúng ta. Chúng ta vẫn đang hoàn toàn ngập trong tiến trình của Thượng hội đồng về Hiệp hành, trong giai đoạn thứ hai, và vào tháng 10-2024 tới đây, phần thứ hai của Đại hội Thượng hội đồng Giám mục sẽ bắt đầu. Và chúng ta sẽ tiếp tục nhận được nhiều tài liệu tham khảo về tiến trình của Thượng hội đồng này, trong đó toàn thể Giáo hội, bao gồm các nhóm và phong trào Giáo hội đều hòa mình vào đó. Vì nếu chúng ta hiểu rõ những dự kiến được đề ra cho chúng ta, TẤT CẢ chúng ta, cả ở cấp độ cá nhân và cấp độ của MCC, đều được mời gọi tái khám phá con đường mới để là Giáo hội, một hướng đi mới trong Giáo hội và như là Giáo hội, trong đó chiều kích cộng đồng là tuyệt đối cần thiết. “Cùng đồng hành với nhau” là cách dịch phổ biến nhất của “tính hiệp hành”. Và đây chính là điều mà trong MCC, dưới ánh sáng định hướng này của Giáo hội, chúng ta khám phá lại những cách thức để cùng đi với nhau, thừa nhận rằng chính Thánh Thần của Thiên Chúa, trong Giáo hội của Ngài, đang thúc đẩy chúng ta đến tiến trình tìm kiếm, suy nghĩ, phân định, để cụ thể hóa hôm nay, trong tất cả các không gian và cấu trúc của chúng ta, những hướng đi mới để kết nối, chia sẻ, tham gia, để giữ chúng ta trong sự hiệp nhất và đồng hành cùng nhau.

Từ OMCC, chúng tôi muốn cách tiếp cận này là một trong những những cách tiếp cận mà việc phục vụ của chúng ta ưu tiên nhắm tới: tính giáo hội và tính hiệp hành. Trên toàn thế giới, chúng ta là một phong trào Giáo hội, chỉ là một. Điều này được thực hiện theo những cách khác nhau, tại nhiều giáo phận, trong nhiều Văn phòng Điều hành giáo phận và quốc gia. Nhưng chúng ta vẫn là một, hiệp nhất trong sự đa dạng. Và hơn bao giờ hết trong lúc này, chúng ta được mời gọi bước đi trong hiệp nhất, cùng với nhau, trong sự đồng điệu và hài hòa. Và đây KHÔNG phải là một vấn đề “thời trang tôn giáo”, mà là một kết quả rõ ràng và trực tiếp của đặc sủng chúng ta: đặc sủng của MCC, đó là cái đang dẫn dắt chúng ta, trong Thần Khí, hướng đến sự hiệp nhất, hài hòa, đến chiều kích cộng đoàn và chia sẻ. Đặc sủng của chúng ta là món quà từ Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có thể đồng hành, điều này trở thành một hiện thực trong tâm tưởng, mục đích, phương pháp, và trong cấu trúc của chúng ta: tất cả những điều này hướng đến và củng cố trực giác ban đầu của những vị sáng lập, đó là sống đời sống Kitô hữu là luôn sống chung, là sống chia sẻ trong tình bạn.

Nhưng giống như rất nhiều chiều kích của Phong trào, cách tiếp cận mang tính hiệp hành này của MCC, được kêu gọi cho hôm nay và đã có ngay từ ban đầu, đòi hỏi một sự hiểu biết đúng đắn, một sự phân định được cập nhật, và một sự triển khai cụ thể và rõ ràng. Vì lý do này, từ văn phòng OMCC, chúng tôi sẽ đề xướng một sự chia sẻ cảm nghiệm về cách chúng ta sống tính hiệp hành hôm nay, trong Phong trào chúng ta, trong mọi cơ cấu của nó. Chúng ta sẽ làm điều này, bắt đầu là qua trang mạng (<https://omcc-cursillos.org>), trong đó chúng ta sẽ kết hợp những đóng góp từ những Nhóm Quốc tế, cũng như những tài liệu của Giáo hội và những đóng góp từ những cá nhân trực tiếp tham gia vào tiến trình Thượng Hội đồng. Tất cả những điều này đều với một mục đích duy nhất và rõ ràng đó là: trong MCC, trên toàn thế giới và ở mọi cấp, chúng ta có thể học cách để đồng hành với nhau trong một thực tại cụ thể mà chúng ta đang sống hôm nay.

National Cursillo Center
P.O. Box 799
Jarrell, Texas 76537
512-746-2020
512-746-2030 (Fax)



Đức Cha Felipe Pulido là Giám Mục Phụ tá của San Diego. Ngài được truyền chức ngày 28 tháng 6, 2002 tại Giáo phận Yakima, Washington và được chỉ định làm Giám mục Phụ tá của San Diego ngày 6 tháng 6, 2023. Giám mục Pulido chia sẻ cảm nhận về “Ta sẽ sai ai” với các cursillistas Miền XI trong Đại hội Mùa Xuân ở Coronado, CA. Ngài là một Cursillista và hết lòng hỗ trợ Phong trào Cursillo.

Chào mừng các bạn đến với San Diego, Miền XI!

Tôi mong các bạn thoải mái tự nhiên tại nơi xinh đẹp này của tiểu bang California. Chúng tôi rất cảm kích thời gian các bạn cùng tham gia với chúng tôi trong đại hội Miền XI này. De Colores!

Xin cho các bạn biết, tôi cũng là một Cursillista - Tôi đã sống Khóa Cursillo năm 2003, một năm sau khi chịu chức Linh mục của giáo phận Yakima, Washington. Trong những năm là linh mục và tại các giáo xứ mà tôi chăm sóc, tôi đã gặp rất nhiều cursillistas tốt lành, họ yêu mến giáo hội và các linh mục của họ. Đây là tin mừng!

Rae O' Rourke đã yêu cầu tôi chia sẻ chút cảm nghiệm về đề tài - “Ta Sẽ Sai Ai?” Sách Tiên tri câu 6:8 có viết - rồi tôi nghe tiếng Chúa nói, “Ta sẽ sai ai? Và ai sẽ đi cho chúng ta?” và tôi nói, “Tôi đây, hãy sai tôi đi!”

Ta sẽ sai ai? Mỗi khi nghe câu hỏi - Ta sẽ sai ai? Tôi không biết sao mà hình ảnh một trận đá banh rất hay lại hiện đến trong trí tưởng của tôi. Nếu bạn biết một chút về đá banh, khi trận đấu đang diễn ra và ông bầu cần một cầu thủ có thể làm thay đổi ngay cục diện trận đấu - ông ta thường nhìn đến các người phụ tá rồi nhìn đến chiếc băng ghế dài. Và ông ta tự hỏi mình phải sai ai đây? Những cầu thủ đang ngồi trên chiếc băng ghế thường là những cầu thủ trung bình, không phải là những cầu thủ xuất sắc của đội, họ ngồi đó để chờ thôi.

Đối với Thiên Chúa của chúng ta - một Thiên Chúa tuyệt vời - Ngài nhìn chiếc băng ghế và thấy tất cả chúng ta - đồ vỡ , tội lỗi và bất toàn. Nhưng cùng lúc, Ngài nhìn chúng ta với lòng yêu thương sâu đậm và ngài sẵn sàng gởi chúng ta trong một sứ mạng bởi vì Ngài tin tưởng chúng ta hơn chính chúng ta. Thật đúng như Ngài nói với Thánh Phaolô “on ta đủ cho con.”

Thánh vịnh số 8 nói, “con người là chi mà ngài lo cho chúng thế - là con người mà ngài gìn giữ chúng. Ngài tạo dựng chúng chỉ kém thua thiên thần một chút và đội miện chúng với vinh quang và danh dự”. Và đây là tin thật tốt lành!

Trong Tông thư khuyến khích Tông đồ, “Niềm vui Phúc Âm” - Đức Thánh Cha Francis nói rằng lời Chúa luôn cho thấy Chúa thách đố những ai tin tưởng vào ngài - hăng hái lên - Abraham đã nhận được lời sai “hãy đi đến miền đất mới,” Môisen nghe thấy Chúa gọi: “Hãy đi, ta sai ngươi” và với Jeremiah Chúa nói “với tất cả những ai mà ta sai ngươi đến, ngươi phải đi”

Hãy nghĩ về tiếng vâng của Maria khi còn là một thiếu nữ.

Thánh Francis thành Assisi, Thánh Sebastian, Thánh Luis of Gonzaga, Thánh Joan of Arc, Thánh Therese thành Lisieux, Chân phước Carlo Bresatti, Chân phước Carlo Acutis và danh sách còn dài. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trẻ cũng như già tiếp tục sứ mạng của ngài trên thế gian. Chúa Giêsu trao nhiệm vụ cho các tông đồ của ngài và tất cả chúng ta ra đi làm môn đệ cho mọi nước và tất cả chúng ta góp phần trong sứ mệnh tiến bước.

Năm 1962, nhà xã hội học Everett Roger đưa ra sự phổ biến về thuyết đổi mới của ông - căn bản là cố gắng giải thích làm sao để một ý tưởng hay một sản phẩm mới từ từ thâm nhập vào xã hội và từ đó đạt được sự chấp nhận rộng rãi. Vào lúc khởi đầu bạn có được một nhóm rất nhỏ chấp nhận ý tưởng mới này - được gọi là những người có sáng kiến, 2.5% trong số đó là những người chấp nhận may rủi và không chắc chắn đến với những sản phẩm hay ý tưởng mới nhưng đó là một thiểu số. Nhóm kế tiếp mới là nhóm quan trọng nhất, cũng là một nhóm nhỏ chừng từ 13 đến 14% được gọi là những người sớm chấp nhận. Bây giờ bạn cần những người sớm chấp nhận là những kẻ có ảnh hưởng dùng ảnh hưởng của họ trong xã hội để thuyết phục người khác chấp nhận ý tưởng hay sản phẩm mới này bởi vì nếu họ có thể thuyết phục người khác, thì một phần lớn hơn dân chúng chấp nhận ý tưởng.

Tôi muốn tập trung vào nhóm này, những người sớm chấp nhận - đây là những người bạn cần để làm di chuyển và khuấy động xã hội vì những người này sẽ lôi cuốn những người theo họ để chấp nhận sản phẩm hay ý tưởng mới này.

Khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Người tôi nghĩ rằng Người nhận ra khó mà lôi cuốn những người di chuyển và khuấy động xã hội - như những kẻ giả hình, luật sĩ, và tư tế; đó là những người có quyền lực để có thể khiến người khác chấp nhận ý kiến này nhanh hơn, những người sớm chấp nhận mà chúng ta có lại là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ - những người mà dân chúng không cho tiền bạc - ngư phủ, người thu thuế, gái điếm, thất học - người bại liệt, mù - và Người nói, “Cảm tạ Cha đã giấu những điều này khỏi những kẻ khôn ngoan thông thái - những kẻ có thể làm thay đổi xã hội - mà lại hé lộ cho trẻ nhỏ. Vào thời đó, trẻ em là biểu tượng của những người không có quyền và không có quốc gia; Họ đang ở dưới đáy của kim tự tháp. Có thể chúng ta cảm thấy khó hiểu khi Chúa Giêsu cảm ơn Cha mình rằng những người sớm chấp nhận đang ở dưới cùng của kim tự tháp - những người bình thường - để thúc đẩy thông điệp của Ngài và ý tưởng của Người về Nước Thiên Chúa - ý tưởng mới này mà Chúa Giêsu đang cố gắng rao giảng.

Đây là tin mừng cho chúng ta! Chúng ta cần nhận biết rằng việc rao truyền Phúc Âm không tùy thuộc vào chúng ta - nó tùy thuộc vào Thánh Linh của Chúa Giêsu - chúng ta cần phải trông cậy nhiều hơn vào Người. Đôi khi chúng ta thất vọng vì chúng ta mời gọi người ta dự khóa Cursillo hay đến nhận lãnh Thánh thể và chúng ta không được thành công lắm - hay cảm nhận rằng chúng ta không xứng đáng vì tội lỗi của mình. Người ta có nói rằng những người thánh thiện phạm tội đến bảy lần trong ngày - hãy tưởng tượng đến mình - đó là lý do tại sao chúng ta cần phải trông cậy nhiều hơn vào Chúa và bót cậy vào chính mình.

Mẹ Teresa nhắc nhở chúng ta rằng: “Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thành công - Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vững tin” Sự thành công của sứ mạng Giêsu nằm trong tay Người. Tôi cần phải học tin thác.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi nhận được điện thoại của Sứ thần Tòa thánh, Đức Hồng y Christopher Pierre báo tin tôi trở thành Phụ tá Giám mục Phụ tá của Giáo phận San Diego. Khi ấy tôi đang là Chánh xứ của Giáo xứ Thánh Giuse ở Kennewick, Washington. Đó là lúc 1 giờ chiều sau Thánh lễ Chúa nhật Chúa Thánh thần hiện xuống. Sau thánh lễ tôi trở vào nhà xứ và tự nhủ... Felipe, không có việc gì trong thời khóa biểu, vậy hãy thoải mái nghỉ ngơi buổi chiều nay đi. Tôi sửa soạn theo dõi một trận đấu bóng chày trên TV, tôi ghé qua nhà bếp lấy vài món ăn rồi trở lại phòng khách, khi nhìn thấy điện thoại cầm tay báo tin tôi bị nhớ một cú điện thoại từ Sứ thần Tòa thánh. Tôi nghĩ ngay là ai đó bày trò đùa với tôi. Gì thế này? Ngay sau đó

tôi nhận ra có thể Sứ thần muốn biết tin tức về một linh mục trong Giáo phận từ khi tôi trở thành Giám quản các tu sĩ. Có nhiều điều đến trong đầu óc tôi. Sau nhiều suy nghĩ, tôi gọi lại cho ngài. Vị sứ thần trả lời ngay. Sau những chào hỏi thông thường, ngài hỏi tôi “Gia đình Cha vẫn bình thường chứ? Tôi nói vẫn tốt. Rồi ngài hỏi “có mình cha ở đó phải không?” Lúc ấy tôi cảm nhận có điều gì đó sắp đến. Tôi nói vâng, chỉ có mình tôi. Rồi ngài nói “Tôi muốn báo cho Cha biết là Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ định cha làm Giám mục Phụ tá cho Giáo phận San Diego.



Trong khi ngài nói thì - có rất nhiều điều đến trong đầu tôi. Tôi cảm thấy Thiên Chúa nhìn đến chiếc băng ghế dài và Người nói Ta sẽ sai ai đây? Và Người đã chọn tôi vào sân. Tôi cũng nghĩ đến Trinh nữ Maria khi cô nhận được lời báo quan trọng từ Thiên Chúa rằng cô sẽ trở thành Mẹ Đấng Cứu độ chúng ta. Tôi im lặng vì tôi sợ và tôi không biết phải nói gì. Rồi vị sứ thần hỏi tôi “Vậy Pulido hãy nói gì đi chứ” tôi nói tôi không biết phải nói gì thì ngài bảo tôi “hãy nói vâng đi”. Vào khoảnh khắc đó tôi cảm thấy chính Thiên Chúa nói qua vị sứ thần. Và tôi không thể nói không với Thiên Chúa, vì thế tôi xin vâng.

Các anh chị cursillistas thân mến, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta sống ngày thứ tư. Chúng ta hãy tiếp tục có một tình bạn riêng tư với Thiên Chúa và nhau. Điều này rất quan trọng với tâm linh chúng ta. Có nhiều lúc, chúng ta thấy mình không xứng đáng - bởi giới hạn - hay không thể theo mệnh lệnh yêu mến người khác và ra đi rao truyền Tin Mừng cho thế giới, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta có giá trị, Thiên Chúa thấy chúng ta tốt, và Người bảo chúng ta, on ta đã đủ cho con. Và điều này, các anh chị em thân mến, là một tin mừng. Vậy, ta sẽ sai ai?

De Colores!

